

## Over G-ART.

Met stralende ogen en een trots gezicht kwam onze verstandelijk beperkte zoon Ralf die dag thuis. Met beide handen droeg hij een met doeken omwikkeld schilderij dat hij voorzichtig neerzette. "Helemaal zelf gemaakt op mijn stage atelier!" zei hij, om vervolgens onder een begeleidend "tatatata" het doek van het kunstwerk af te halen.

Verwachtingsvol keek hij ons aan. Met open mond staarden wij naar het schilderij. Wat een prachtig werk! Het was niet zomaar een schilderij, maar een werk met een verhaal! Het verhaal van Ralf die de deur naar zijn belevingswereld een klein stukje voor ons openzette zodat we eindelijk bij hem binnen konden kijken. Wat met woorden nooit lukte, lukte nu wel met beelden.

Plotseling zagen we dat Ralf in staat was om beeldend te vertellen wat hij dacht, beleefde, voelde en zag. Het ontroerde ons en bleek het begin van wat later G-Art zou worden.

Met eigen ogen zagen wij dat ieder mens verborgen talent heeft. Talent dat pas zichtbaar wordt als je het actief aanboort. Door Ralf ontdekten wij, dat dat bij mensen met een verstandelijke beperking niet anders is! Door gericht in hun talent te investeren, ontwikkelen zij hun artistieke vermogens zodanig dat er waardevolle kunst uit voortvloeit.

Het kunstwerk van Ralf was hier een schoolvoorbeeld van. Gemaakt op een atelier in Flevoland waar professioneel geschoolde kunstenaars creatieve mensen met een beperking bij de hand nemen en hen stap voor stap wegwijs maken in de wereld van de beeldende vorming. Daardoor krijgen deze "G-kunstenaars" de kans zich optimaal te ontplooiën en hun kwaliteiten ten volle te benutten.

Dit proces stimuleert het zelfbewustzijn en vergroot het gevoel van eigenwaarde. Zo worden ze serieus genomen als mens en in hun eigenheid gerespecteerd en geaccepteerd.

Wat ons raakte was het feit dat de vervaardigde kunstwerken vaak niet verder kwamen dan de zolders van de ateliers. Zonde! Wij vonden dat deze bijzondere schilderijen een beter lot verdienden en gezien moesten worden door een groter publiek. Daarom hebben wij G-Art opgericht.

G-Art is een non-profit bedrijf dat zich ten doel gesteld heeft om deze kunst een podium te geven. Daarmee levert G-Art een bijdrage aan de emancipatie en normalisatie van deze groep mensen in onze samenleving. Daar hebben ze recht op! Bovendien moet de eerste mens zónder beperking nog geboren worden.

Daarom luidt ons motto: **KUNST SLUIT NIEMAND UIT**  
Paul en Lian Mangnus